

MÅNADENS PROFIL

KLUBBPROFIL:	SM3BEE, Georg Söderberg
ÅLDER:	55 år
YRKE:	Eget tryckeri i Svartvik, alldeles invid E4
BOSTAD:	Bor på i villa i Nolby, alldeles invid ICA Nolbyhallen

- Mannen med blick och känsla för stil, tryck och kvalité
- Mannen som behärskar den grafiska konsten med en superblick.
- Mannen som har varit radioamatör sedan 1960,
- Mannen som pratar italienska flytande, tack vare intresset att köra amatörradio.
- Mannen som har stor kärlek till det klassiska sättet att köra amatörradio.
- Mannen som... mer om detta, om du läser vidare.

När och hur närmade du dig amatörradiohobbyn?

I mitten på 50-talet visade en morbror mig amatörradio, dx-ing m m så när jag gjorde "lumpen" 1959 låg jag inne som telegrafist på det numera nedlagda LV5 och året därpå fick jag mitt certifikat.

Hur såg din radioutrustning ut då ?

Ja det är en tid jag minns med glädje. På den tiden fick man köra 5 Watt och kristallstyrtd på 40 - och 80 meter, och allt var hembyggt. Jag kan inte rå för det men jag har känslan kvar för hur det var förr. Jag tycker att hobbyn har förlorat "Det". "Det" i detta sammanhang får stå för den egna tillverkningen av utrustningarna, vilket ledde till en speciell gemenskap, fortsätter Georg. Jag minns att man kunde cykla flera mil för att pröva olika hembyggen, testa antenner och utbyta idéer.



Är det något QSO du minns speciellt?

Ja ett som pågått sedan 1961, säger en glad Georg. Jag körde signalen I5CWA Osvaldo som bodde i närheten av Picca. Sedan dess har vi haft QSO i stort sett varje lördag - söndag. Osvaldo är idag 84 år gammal. Sedan 1961 har jag med några få undantag, varit i Italien varje år, dels för att besöka min dotter som bor där sedan 10 år tillbaka, men också för att träffa Osvaldo.

Mera minnen...?

1965 gjorde jag en bilresa i Europa tillsammans med SM3AGD/Erik. Vi besökte bl a ITU i Geneve och fick köra därifrån med signalen 4U1ITU. Det blev en enorm pile-up, vi körde radio hela natten. En trött vaktmästare låste efter oss klockan fem på morgonen. 1968 var jag i Tjeckoslovakien, två veckor före invasionen. Helt klart betydde amatörrradion enormt mycket för kommunikationerna, såväl inom som utom landet under de svåra ockupationsåren. Hade inte



amatörerna uppehållit trafiken hade en större mänsklig tragedi utspelats.

Har du alltid bott i Sundsvall?

Nej, jag har rört på mig en del. 1965 flyttade jag till Värnamo, därefter blev det Katrineholm, Nora, Hallstahammar, Oxelösund och 1977 kom jag tillbaka till Norrland och då Härnösand. Under dessa tolv år hade jag ständig kontakt med "hemmaplan" genom QSO med SM3CXS/Jörgen och SM3DQU/Arne. 1987 kom jag åter till Sundsvall och Nolby, säger Georg.

Du har ett eget tryckeri?

Ja, under lågkonjunkturen 1991 blev jag ägare till eget tryckeri i Svartvik. Det har varit 2-3 tuffa år men jag kan idag se en optimism hos olika företagare och människor.



Hur ser ett tryckeri ut idag?

Den tekniska utvecklingen har kommit långt och konkurrensen är stenhård.

Många företag har egna tryckerier, varför en mängd arbetstillfällen försvunnit.

Många minns väl de stora reportagen om riks- och lokalpressen, där det då var motsättningar mellan grafiker, tryckare och sättare etc. Idag används datorer redan från idén ända fram till tryckplåten, därefter tar den datastyrda pressen vid. Den stora yrkesstoltheten har tyvärr försvunnit. Det som behövs i det här yrket är blicken, samt känslan för stil, tryck och kvalitet. I allt som trycks behövs "någonting som fångar blicken". Om man lyckas fånga blicken hos läsaren, konsumenten, QSL-mottagaren då har man lyckats.

Du trycker QSL-kort?

Oh, ja, även loggböcker. Just nu trycker jag en upplaga för SSA samt även deras kuvert.

Vad är det roligaste i hobbyn idag?

Naturligtvis portabeltesten som går i maj och augusti. Att hitta ett bra QTH, hänga upp antenner och köra några QSO:n med lågeffekt, då trivs jag. Hur det går i själva tävlingen är inte det viktigaste.



Du lär finnas på kortvåg varje dag?

Ja 3GOM, 3MHD, 3CCS, 3MQF och några till träffas på 3760 kl 06.00 - 06.20 varje morgon förutom lördagar när vi träffas kl 08.00.

Vilket är det roligaste QSO:t?

Det var med kung Hussein JY1. Jag fattade inte vem det var utan frågade om det inte fattades några bokstäver efter siffran 1, men fick svaret nej. Någon vecka senare kom det ett rekommenderat brev med hans QSL.

Hur tror du hobbyn ser ut år 2000?

Vi har kanske tappat något frekvensband. Mobiltelefon-trafiken har tagit över amatörradio-trafiken. Telegrafins vara eller inte vara kan diskuteras i denna datoriserade värld. Det är bra att de militära myndigheterna har utökat antalet telegrafiutbildningar, för trots all teknik, så är det inget som slår ut ett tränat "CW-öra".



Vid pennan
SM3FJF/Jörgen