

QRX nr 1/93

UTSKICK FRÅN
SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER
Box 2075
850 02 SUNDSVALL

KLUBB-PROFIL:	SM3AU, Olof "Olle" Olsson
ÅLDER:	78 år nu i mars 1993
YRKE:	Pensionär, fd telefonreparatör och lärare
BOSTAD:	Villa på Stenhammargatan i Sundsvall
ANTAL KÖRDA LÄNDER:	Oj vilken fråga du ställer..... Vet inte.

Olof "Olle" Olsson Klubbens nestor, Klubbens äldste medlem, Grundare av klubben SK3BG, Sekreterare, Ordförande, Telegrafilärare, SM3-distriktets QSL-ansvarige sedan 4 år med inte mindre än 1043 kg QSL som han ansvarat över, ja listan skulle kunna göras mycket längre än så...

Tisdagskväll den 19 januari har jag förmånen att träffa denne pigge, glada amatör. Under 3 timmar får jag detaljerat höra epoken om amatörradio från tidiga 30-tal, 40-tal, 50-tal, 60-tal, 70-tal, 80-tal, och 90-tal och det går ju inte med några rader att beskriva vad denne lycklige radioamatör fått vara med om när det gäller den fantastiska utveckling som varit under dessa år.

Hur började det Olle?

1936 på T3 fick jag höra om telegrafi för första gången, med en transformator och ett radiorör byggde vi en summer och genom att nyckla några minuter var i gruppen, började vi lära oss morse.

Efter lumpen började jag lyssna på en SKY-Champion rundradiomottagare innehållande kortvågsband med "bandspridare", fantastisk radio på den tiden.

1938 var vi ett antal radiointresserade som startade en telegrafkurs på Café Standard alldeles intill dagens Sparbankshus i Sundsvall, samtidigt blev jag lyssnaramatör med signalen SM4-414 (vårt distrikt var nr 4 då).

Precis då vi avlade vårt B certifikat 1939 (det fanns bara 2 klasser på den tiden) så bröt 2:a världskriget ut och alla amatörradiotillstånd drogs in, så den efterlängtdade signalen uteblev.

1946 återupptogs cw-träningen igen. För alla amatörer i Sverige gällde det att avlägga nytt certifikat igen. Jag var tvungen att vänta med att avlägga prov till 1947 för provavgiften 30:- var mycket pengar på den tiden och 1946 var ett svårt ekonomiskt år. Vart tredje år fick vi därefter skicka in loggboken för att visa antalet QSO:n på CW, det gällde att ha kört tillräckligt mycket så att inte tillståndet drogs in.



Du var med att starta klubben, när då?

Jag minns inte exakt datum men nov 1945 började vi.

Möteslokalen var olika caféer i Sundsvall, mestadels Café Standard därefter blev det en bostadsrättslokal på Rörgatan därefter Höglundaskolan och Södra Stadsberget då televisionen hade byggt deras nuvarande antenn och kontrollrum.

Därefter var jag engagerad i Åstölägret 1948 – 1957, 10 år i rad, en vecka i juli gick engagemanget, då ska man veta att den allmänna semesterlagen bara var 1 vecka. Räknar man in förberedelsetid och städning efteråt var det ytterligare dagar som fick sättas i anspråk.

På den tiden fanns inga bilar och som tur var fick vi hyra några lastbilar från LV5. Vi hade besökare från Europa, Norden och Sydamerika. Jag minns två amatörer från Ecuador. Vi åt surströmming, den ene av dom smakade och den andre valde att avstå. Den som smakade "sa att det var gott" vi andra sa åt honom att antingen ljög han eller också så hade han en bra uppfostran.



Hur såg din radioutrustning ut?

Hembyggda saker, (Olle visar mig ritningar från den tiden).

Eftersom det var svåra tider ekonomiskt så delade jag min utrustning med SM3AKW Kalle Mohlin som bara bodde en bit från mig. Vi hade personliga slutrör, eftersom de var dyrast, vilket innebar att det alltid blev rörbyte när man bytte operatör. Frekvensen var 7073 kHz. Det var bara A-amatörerna som fick köra med VFO.

1952 byggde vi den första ZL-beamen, dem var så iögonfallande på den tiden att det blev en halvsidesartikel i Sundsvalls Postens tidning. 1960 byggde jag min första tranceiver en Heathkit HW-100. 1970 köpte jag en Drake TR för då hade alla gått ifrån AM till SSB. 1980-talet köpte jag en IC 730. Jag har aldrig ägt ett slutsteg poängterar Olle.

Hur många länder har du kört?

1959 hade jag kört ihop DXCC 102 länder sedan har jag slutat räkna, däremot så körde jag och SM3AKW Kalle, CQ testen och vann klassen i Sverige.

Hur många QSO:n har Du kört?

(Skratt.....funderande.....glimten i ögat.....) – Ingen aning, svara denne gentleman.



Ditt bästa radiominne Olle?

1952 på sommaren så körde jag SM0KV Olle Ekblom när han var med på en geologisk båtresa till Spetsbergen. Den tidigare omnämnda ZL-beamen blev en succé, samt att SM0KV:s hustru Ulla, barnfödd några kvarter härifrån kunde komma och få höra sin make samt få möjlighet att prata några ord. På den tiden ett fantastiskt QSO-tillfälle!

Också naturligtvis föredragen för totalt 210 lärare från högskolan som kom och besökte klubben 8 år i rad, 2 kvällar, under juli månad på 80-talet.

När kom den första mobila QSO-trafiken?

Om vi räknar bort de bärbara 2 W stationerna som militären hade, så 1952 hade SM3AE "Saftis" Andersson en, 60 MHz rigg i sin bil. Vår trafik till honom var vida överlägsen TAXI-trafiken som med stora ögon och drömmar önskade något liknande.

Du har varit pensionär i 13 år, Vad gör Du på dagarna?

Det är viktigt att hålla igång kroppen så jag och min hustru Gunilla rör oss mycket bl. a gymnastik 2 gånger i veckan, dagliga QSO:n och så naturligtvis QSL-sorteringen som jag är ansvarig för.

Vad önskar Du Dig mest?

Mera hjälp med QSL sorteringen!!!!

I QTC står jag som ansvarig för 3:e distriktet vilket innebär mycket jobb med klubbarna, ca 20 kg QSL kort kommer varje månad, totalt har jag varit med om 1024 kg. Jag vill ha mera hjälp med både grov och finsorteringen. Speciellt under juni juli och augusti då har jag oftast fått kämpa helt ensam. SM3TRV, SM3RRT och SM3MHD har bistått mig mest, jag hoppas bara att inte dom tröttnar.....



3 kvällstimmar går fort, dussintalet nostalgiska fotografier, ritningar från olika årsperioder, historik, humoristisk atmosfär m.m. får jag ta del av innan jag säger hej till familjen Olsson på Stenhammargatan.

I bilen på vägen hem tänker jag på att TV-kände Nils-Poppe 85 år och SM3AU Olle, 78 år, är två underhållare med var sitt media som verktyg, där kontakten med andra människor och att främja deras välbefinnande betyder mycket.



Vid pennan
SM3FJF/Jörgen